



GO! BASISCHOOL

de Zandloper

**Zandstraat 25A
9930 ZOMERGEM**

tel: 09/372 71 53

www.zandloper.be

De eerste schooldag voor uw kleine kapoen!



Binnenkort gaat uw kapoen voor het eerst naar school.

Een grote stap voor uw peuter én voor u!

Een nieuwe situatie die veel vragen kan oproepen:

Zal mijn kindje wenen? Het leuk vinden?

Zich niet in een hoekje verstoppen?

Durven zeggen als het naar het toilet moet?

Elke dag vroeg opstaan, het schooltasje klaarmaken,

flink ontbijten en dan ... naar school,

waar jouw peuter héél wat te wachten staat.



Wie zijn wij?

In de peuter/eerste kleuterklas staat juf Marijke klaar voor de 2,5 en 3 jarigen.

Juf Nicole, de kinderverzorgster helpt hierbij een handje. Juf Carine geeft meerdere keren per week kleuterturnen of peuterschrijfdans aan de kleinsten.

Zij zal ook heel wat uurtjes bijspringen in onze klas! Op de speelplaats én in de eetzaal (en ook wel tussendoor) leren we ook Juf Carine van de Rube en Rutjeklas en Juf Barbara van de Regenboogklas kennen. Samen zorgen wij ervoor dat schoolgaan leuk is!

Maar, niet te vergeten ...

Jules, onze klastop, zorgt ervoor dat uw peuter zich op zijn gemak voelt.

Hij is een vaste waarde in onze klas.

Jules wordt bij elke activiteit betrokken en gaat ook mee op uitstap.

Als een kapoen jarig is, komt Jules bij u thuis logeren.



Het heen- en weerschriftje

Dit is een schriftje dat dagelijks heen en weer gaat tussen ouders en de juf.

Vanzelfsprekend is dit een belangrijk communicatiemiddel!

Hierin kunnen we informatie doorgeven zowel van wat in de klas gebeurt, als wat belangrijk is op het thuisfront.

Heel regelmatig krijgt u via 'Gimme' (online) een nieuwsbrief waarin het reilen en zeilen in onze klas besproken wordt.

We maken in de klas zelf een kaftje voor dat schriftje, dit is ongeveer het eerste creawerkje van uw kleuter in de klas.

Nadien is plastificeren zéker een meerwaarde.

Het schriftje gaat zo veel langer mee!

Een dag in de klas:

Als 's morgens de bel gaat, gaan we allemaal naar binnen.

Aan de kapstok heeft onze jas een eigen plekje met je naam en je symbooltje of een foto voor de allerkleinsten.

Na het leegmaken van de schooltas (alles in ons eigen vakje!)

mag je spelen in de klas met het speelgoed in de hoeken.

Ondertussen heeft juf tijd om kindjes te troosten, te knuffelen én om de schriftjes na te kijken.



Dan gaan we allemaal samen in de kring zitten, waar we elkaar én Jules goedemorgen wensen. We zingen enkele liedjes en bespreken het weer.

Na een korte activiteit (vertellen van een verhaaltje, aanleren van een liedje,

voorstellen van de crea activiteit, bekijken wat de juf heeft meegebracht...)
volgt een lekker eet -en drinkmoment.

Elke voormiddag kiezen we voor een gezond tussendoortje:
dit kan een boterhammetje of yoghurt zijn maar natuurlijk ook een stuk fruit
of groente.

In de namiddag mag er ook een koek gegeten worden.

Alle fruit geschild en gesneden meebrengen naar school!

Het is ook belangrijk dat alle drankjes, doosjes en flesjes genaamtekend zijn!

Tijdens de speeltijd kunnen we
ravotten op de glijbaan
of rondrijden met de fietsjes.



Na de speeltijd volgt meestal een expressiemoment waarbij de kleuters
kennismaken met verschillende technieken
zoals schilderen, scheuren, knippen, kleven ...

De voormiddag wordt beëindigd met een opruimmoment.

Dan jasjes aan en naar de eetzaal.

Sommige kleuters gaan huiswaarts, anderen smullen van lekkere
boterhammetjes

of van een lekkere warme maaltijd.

De kleuters eten apart en worden hierbij begeleid door de kleuterjuffen.



Voor veel kleutertjes is het
slaapmoment nog heel belangrijk. De
juf en slaapmama's zorgen ervoor dat
alles rustig verloopt maar wie geen
dutje meer wil doen, kan naar
hartenlust buiten spelen.

Na de middag is er opnieuw een afwisseling tussen:
spelen, werken aan de creatafel,
naar verhaaltjes luisteren, bewegen, liedjes zingen, ...

Nadat we de klas nog een laatste keer opruimen,
doen de kleuters zelf (jaja, echt waar!) hun jasjes aan.

En dan is het tijd om naar huis te gaan.

Wat kan er allemaal in de schooltas?

- een drankje: een brikje of een drinkfles. De kleuters kunnen en mogen op elk moment van de dag water drinken! De waterflesjes zijn best voorzien van een drinktuit. Dit voorkomt morsen.
- een koekje, een stuk fruit, een yoghurtje, boterhammetjes
- reservekleertjes in een plastic zak, eventueel pamberbroekjes (we houden deze op school)
- een knuffel of fopspeen (deze kan nuttig zijn bij verdriet of tijdens het dutje, maar blijft anders in de boekentas)

!! Tip: Peuters weten niet altijd wat van hen is, daarom ALLES naamtekenen aub!

Enkele tips voor een vlotte start

- * Kom met uw kapoen naar de peuterkijkdagen. Iedereen zal zich meer op zijn gemak voelen als ze weten hoe het er aan toe gaat.
- * Blijf zelf zo ontspannen mogelijk en neem kort en vastberaden afscheid. Het is normaal dat kinderen de eerste tijd huilen bij het afscheid nemen. Flink zijn hoeft dus niet!
- * Geef uw kleuter zijn lievelingsknuffel mee. Die kan op moeilijke momenten troost brengen. De nood hieraan blijft wel vanzelf achterwege. Behalve bij verdriet of tijdens een dutje, blijft de knuffel (of het tutje) in de schooltas.
- * Geef tussendoortjes mee waarvan u weet dat uw kleuter het lekker vindt. Ook bij het beleg op de boterhammetjes dient u hier zeker rekening mee te houden!
- * Vergeet geen reserveslip voor het geval er een ongelukje gebeurt. Voorzie pamberbroekjes als uw kapoen nog niet helemaal zindelijk is.
- * Zorg voor een gemakkelijk schooltasje (niet té klein) Zet er zeker de naam van uw kleuter in!
- * Ben je over iets ongerust? Of heb je vragen? Praat er gerust over met de juf!
- * Wen uw kleuter al aan het uur van slapengaan. Tot 4 jaar heeft uw kapoen gemiddeld 12u slaap nodig!

* Bespreek een eventueel middagdutje vooraf met de juf.

Hoe zit dat nu met die zindelijkheid?

NEE! Uw kleuter hoeft nog niet zindelijk te zijn!
Bij de meeste kindjes komt dit min of meer vanzelf,
anderen hebben hierbij een beetje hulp nodig.



Net naast onze klas hebben we toiletjes op kleuterformaat.

Ook door de jongens wordt er zittend geplast!

De blaas is dan beter leeg én het is gemakkelijker om de plasrichting te bepalen 😊

We leren samen met de juf om het écht zelf te doen.

Zelf de broekjes naar beneden en dan terug aan. (gemakkelijke knopen zijn aan te raden)

Maar een ongelukje is nooit ver weg, ook als uw kapoen eigenlijk al helemaal zindelijk is.

Er zijn zoveel indrukken te verwerken en dingen te ontdekken, ... het 'plassen' wordt soms gewoon vergeten!

Wie nog niet echt zindelijk is, brengt best een pak hersluitbare ! pamberbroekjes mee naar school.

Daarop zet juf dan de naam en zo weegt de schooltas niet te zwaar. Vochtige doekjes zijn ook altijd welkom.

Samen op weg naar zindelijkheid en zelfstandigheid!

Wil je nog meer weten?

**Wat we op dit moment allemaal doen,
kan je meevolgen op de website www.zandloper.be**

Stel al uw vragen gerust aan juf Marijke en kom gewoon eens langs.

**Tot dan,
Juf Marijke, Jules
en het ganse Zandloperteam**